

Det er dog også vigtigt at huske det daglige spejderarbejde. En almindelig mandag i februar, hvor Hørkærhytten på Jørgen Brønlunds Vej syder af aktivitet. Flokken (de mindste spejdere) er i gang med at lære at skrive deres navn med morse. De lidt ældre spejdere er ved at tegne deres eget kort over hytten og området, og laver derefter et løb til nogen andre efter deres hjemmelavede kort.

De største spejdere er ved at færdiggøre en hjemmelavet solfanger, så vi kan få varmt vand til opvasken på sommerens lejr.

Eller en mandag i juni, hvor alle spejdere er i gang udenfor. Nogen er i skoven andre ved søen, og nogen laver aktiviteter ved hytten. Måske har nogen tændt bål, og så mødes vi alle og slutter af omkring bålet.

Det er det gode ugentlige spejderarbejde der gør at vi har så gode oplevelser når vi tager afsted. Vi kender hinanden, både på godt og ondt. Alle er gode til et eller anden, og de store er vant til at hjælpe og vejlede de mindre.

Uden dette sammenhold vil 8 dage i teltlejr slet ikke være muligt. Når vi er afsted oplever vi et fællesskab, hvor alle vil hinanden.

Når vi er på lejr oplever vi heldigvis også at vores spejdere ikke har nok i vores eget fællesskab. De er gode til at skabe nye kontakter og nye venskaber. Det oplevede vi især i sommer hvor vi var mange spejdere fra både Danmark og udlandet.

Så pointen er, at det tit er ture og store lejre vi husker, men det er det ugentlige spejderarbejde der skaber udgangspunktet for disse oplevelser.

Vi vil gerne takke menigheden for støtte og forbøn for spejderarbejdet. Selv om vi ikke har vores daglige gang i kirken, føler vi heldigvis at der er stor interesse for vores arbejde i Hørkærhytten.

På kredsens vegne

Lars Emmering



Spejderne i Jerup

Nu er vi halvt så mange i kredsen som i 2013, men dobbelt så mange spejder, som da vi gik på sommerferie i 2017.

Der har været en tilgang på 11 spejdere efter sommerferien og det er dejligt, men kræver også førerkræfter, Merete Larsen (tidligere medlem af kredsen) har været vores hjælp i efteråret og nu er Kira Orbe aktiv fører. Kira er tilflytter fra Holbæk og var også med i kredsen i en periode omkring 2011 - 2012.

Kredsen har haft et fint spejderår, med gode aktiviteter, den sædvanlige januar weekend sammen med Frederikshavn. Vi har afholdt en familiedag ved Bindslev Gammel Elværk og besøg på Bindslev Håndværker museum. Vi har været på weekend på Farm Fun, hvor flokken fra Frederikshavn var med, det faldt sammen med kredsens fødselsdag,