

Søndag den 7. oktober havde vi dåbsgudstjeneste i kirken i Frederikshavn. Rasmus Christensen havde valgt at blive døbt, og Torben Andersen forrettede dåben. Det blev en festgudstjeneste, med gode ord, herlig musik og mange mennesker fyldte kirkerummet.

”Den, som tror og bliver døbt, skal blive frelst”.



Søndag den 28. oktober havde Østervrå Frikirke, Sæby Baptistmenighed og Frederikshavn Baptistmenighed fællesskabsdag i Sæby Baptistkirke. Jan Kornholt var dagens gæstepredikant og oplægsholder. Hans indlæg var gennemsyret af begejstring om at få viderebragt det glade budskab om Jesus Kristus som Herre og Frelser og at tilbyde alle et fællesskab med ganske almindelige mennesker i en kristen menighed, med Jesus som centrum. Jan brugte sine erfaringer med at bruge vidt forskellige menneskers meget forskellige nådegaver, og at få øje på flere end de, der er beskrevet i biblen. Han lagde vægt på vigtigheden af lyst til og glæde ved opgaver/ tjenester og mod til at droppe det, som ingen føler glæde og velsignelse ved.

Tirsdag den 25. september havde vi fællesspisning i kirken i Skagen. Mange var mødt op og fik en god aften, med lækker mad, sang og hygge i et godt og varmt fællesskab. Billedet på forsiden er fra denne dag.

De 3 menighedsråd mødes igen i februar, hvor dagen evalueres og der måske planlægges en ny fællesskabsdag.

Torsdag den 25. oktober besøgte Raymond Jensen kirken i Frederikshavn, med sit foredrag ”Året rundt med Benny Andersen”. En inspirerende aften med oplæsning af kendte og mindre kendte digte og fællessang af Benny Andersens sange.



Hver tirsdag kl. 17.00-18.00 mødes en gruppe af vore burmesiske medlemmer og venner i kirken for at lære mere dansk.

Jonna og Hanne underviser, og der bliver vendt mange ting, når spørgsmålet lyder: ”Hvorfor hedder det sådan?”. Medens undervisningen foregår, leger børnene i kælderen sammen med Henning og Sidse.

Vi slutter hver undervisning med at bede ”Fader vor” på dansk.

