

## Spejderne i Frederikshavn

Det at sidde ved lejrbalets skær en aften på sommerlejr opsummer meget godt følelsen af spejderi.

Tilfreds, stille, taknemlig, træt, stolt, glad og ydmyg. Forud for denne følelser er gået mange timer med spejderopgaver, i fællesskab med andre som ved at spejder er sjovt. Men når vi sidder der i stilhed eller småsnakken efter en dag med aktivitet, så fuldender det hele billedet af hvad spejder er.

Vi mødes hver mandag i 1 ½ time og laver aktiviteter indenfor orientering, førstehjælp, knob, mad over bål, fællesskab, samarbejde og spejderkundskab. Vi er for tiden ikke så mange der mødes, men spejder er stadig noget ved. Men det er på sommerlejren alt giver mening. Vi lærer hinanden bedre at kende og giver den gode oplevelse videre.

Ved bålet synger vi tit denne sang, som så godt udtrykker troen, tilliden, håbet og styrken ved spejderarbejdet.

1. Du, som har tændt millioner af stjerner,  
tænd i vort mørke en tindrende tro.

Du er vort lys, og du vogter og værn  
os, så vi sover i tryghed og ro.

2. Tak for den lysende dag, der er gået,  
gaven til os, dine hænder har rakt.  
Tilgiv os det, som vi ikke fik nået,  
tilgiv alt ondt, vi fik gjort eller sagt!

3. Tak for hver glæde, der fyldte vort hjerte,  
hver gang du gjorde vort liv til en fest.  
Hjælp os at bære hver byrde, hver smerte,  
du ved alene, hvad tjener os bedst.

4. Tak for de mennesker, som blev vor støtte,  
når vi fandt vejen besværlig at gå.  
Hjælp os i morgen at hjælpe fornytte,  
mød du os selv i de svage og små!

5. Du, som har tændt millioner af stjerner,  
mørket i verden vil du byde trods.  
Du er vor Far, den, der vogter og værn,  
lys i det mørke, som kommer fra os.

Lars Emmering

### Børnekirken

Alle søndage, hvor der er gudstjene-

ste kl. 10.30, tilstræber vi at holde børnekirke. Når vi har sunget den efterhånden velkendte "børnekirkesang" går vi nedenunder og de fleste søndage er kælderen fyldt med mange glade børn i alderen 2-14 år.

De små børn giver liv og glade dage og flere af de store børn kommer heldigvis stadig med ned i børnekirken og giver en hjælpende hånd med, det sætter vi stor pris på.

I årets løb har vi arbejdet videre med det samme online-materiale som sidste år, "Børnefrø". Det fungerer rigtig godt; det tager hver søndag udgangspunkt i en tekst fra biblen med tilhørende sange, aktiviteter og opgaver.

Det primære for os er at lære børnene om Jesus og lade Ham blive en del af deres liv samt at det er rart for alle, både store og små, at komme i kirke og opleve det fællesskab, vi har.

Udover at mødes i Børnekirken har vi unge familier også haft nogle gode oplevelser sammen uden for kirken, bl.a. tur til Bangsbo legeplads, fredagshygge og julefrokost.

Vi ser frem til endnu et godt børnekirkeår i 2020 og takker menigheden for opbakning og forbøn!

Kærlig hilsen  
Gitte Broholm Møllergaard

### Bygningsudvalget:

Vores bygninger har det godt. I efteråret blev taget på kirken i Skagen repareret og fuger malet, og der kom nye haner i de 2 toiletter. Kirkerne bruges meget og det slider selvfølgelig, men bygningsudvalget sørger for at alle skader reparerer hurtigst.

I Frederikshavn har vi jo en stor kælender hvor alle brugere skriver sig på i god tid, i 2019 blev kirken brugt ved 182 anledninger.

Bygningsudvalget