

Menighedsrådet

I en af nyere tids salmer af Jørgen Gustava Brandt, lyder det i andet vers:

*Stjernestunder,
livets under,
luft og smag og syn er nyt!
Blodet bruser,
løvet suser,
havets rum er højt og lydt!
Mærk: alt liv går udad! - Giv!
For tro er liv.*

Disse linjer passer så godt til livet i vores menighed. Vi har haft adskillige *stjernestunder* i årets løb. Gode gudstjenester, hvor også børn har medvirket og været til velsignelse. Fællesskab med andre kirker, fællesskabsaftner med spisning, aftenandagter, aktuelle aftner og koncert. Anledninger med dåb og velkomst til nye medlemmer. Anledninger hvor nydanske og vi der har været danske altid, har samarbejdet om og i tjenesten. Hjælp til at lære det danske sprog, til de der har behov for det. Omsorg for vore ældre og syge. Jo, *stjernestunder*, hvor vi har fået et sus af *livets under*, som kan medføre et *nyt syn* på tilværelsen, også menighedens.

Vi er beriget med menighedsvenner, som *trofast* kommer til vore gudstjenester og er med til at skabe en god, glad og rummelig atmosfære – *luft og smag* fornyes.

Mærk, alt liv går udad! Giv! – Netop dette er vigtigt for en menigheds ledelse at have i mente, når der planlægges arrangementer, det gælder både små og større anledninger, i vores menighed. Og det er både til glæde, velsignelse og opmuntring at se og mærke menighedens forståelse, opbakning og samarbejde om

denne mission. For uden opmærksomheden rettet til vores omverden, bliver vort fællesskab alt for indsnævret og kun for os selv og det har aldrig været målet for fællesskabets Herre. Meningen er, at vi skal *give – videregive* den gave vi har fået, *troen – frelsen, for tro er liv!* Livet blomstrer og gror i vores menighed, takket være tilstedeværelsen af Guds gode ånd og tjener-ånden, frivilligheden og kærligheden til fællesskabet. Rigtig mange gør et kæmpe arbejde for at menighedslivet kan fungere. Tak for det!

Menighedsrådet vil gerne benytte anledningen til at sige tak til Charlotte Skræp og Annette Olesen for tjenesten i menighedsrådet, for arbejdet med børnekirken og med planlægning af gudstjenester og andre anledninger. Tak til Inge Mie for koordinering af diverse serveringer gennem mange år. Vi glæder os over, at vi har kunnet byde Lene Christensen og Lis Nielsen velkommen i menighedsrådet og over at Inge Mie fortsætter i gudstjenesteudvalget sammen med Lene Christensen.

Mange tak for enhver tjeneste, der bliver gjort i vores menighed, hvad enten det er med musik, gudstjenester, børne- og spejderarbejde, servering, tal og registreringer, omsorg, integration, IT og PR, praktiske opgaver, samarbejdsopgaver med andre kirker, forbøn, engagement og meget, meget mere. Alle tjenester er utrolig værdifulde for menighedens trivsel og liv.

