

Nåden er din dagligdag.
 Nåden er den kærlighed,
 som blev grundløst givet.
 Nåden er den hverdag, som
 binder dig til livet.
 Uden håb og uden Gud
 lar vi døden råde.
 Tro og håb og kærlighed
 får vi kun af nåde.

Johannes Møllehave 1985.

Tro, håb og kærlighed - fællesskab, tjenersind og nåde er nogle af de forhold, der popper op, når vi som menighedsråd ser og tænker tilbage på 2017.

Uden disse forhold, kan en kristen menighed ikke fungere. Vores dejlige menighed er velfungerende, derfor er det ikke underligt at vi netop bliver mindet om disse ord - de er ikke ukendte for vort fællesskab.

I foråret havde vi 3 aftener med Chresten Eskildsen, der inspirerede og opmuntrede til at dele budskabet med vor næste og det lokalområde vi er en del af. Søndag efter søndag bliver vi også opmuntret og inspireret til at dele verdens bedste budskab med andre. I årets løb har vi fået god hjælp af forskellige prædikanter. Vi har i lig med tidligere år fejret en del gudstjenester sammen med Metodistkirken i Frederikshavn - et fællesskab der også har medført samarbejde om gospelkoncert med Shine, 60+ arrangementer og fællesskab om læsning af bøger.

Vi har endvidere haft glæde af samarbejdet med byens kirker om fri-luftsgudstjenesten i Plantagen i pin-sen og senest har vi både i Skagen og Frederikshavn afholdt Evangelisk Alliance bedeuge, sammen med vore venner fra andre kirkesamfund.

I Frederikshavn deler vi kirke med Chin-menigheden, som har lejet kirken nogle dage om ugen. Vi er desuden kontaktmenighed for denne menighed og Chin-menigheden i Sæby i BiD regi, hvori



Chinmenigheden i Frederikshavn blev optaget ved missionsstævnet i år. Det kræver gensidig respekt og forståelse at være 2 menigheder om én kirke. Chin-menigheden er en meget levende menighed og den har en stor berøringsflade med mange mennesker ikke blot i lokalområdet, men i hele verden, hvortil de flere søndage sender direkte optagelse af deres gudstjeneste med masser af sang og musik.

Året har også i vores menighed været præget af megen sang og musik, til glæde og opbyggelse for os selv, men det har også været en døråbner til omverdenen, hvor vi glædeligvis har oplevet at flere nye ansigter er dukket op til disse anledninger.

Børn i kirken er en stor velsignelse. Det giver liv og glæde. Vi glæder os over at børnekirken er blevet shinet op, så der er gode rammer for børnene at samles i om søndagen.

Flere af vores trofaste medlemmer og venner, har på grund af sygdom og alderdom, ikke mulighed for at være med til de forskellige anledninger i vore kirker længere. Men vi glæder os over, at alle trods manglende kræfter har overskud til stadig at interessere sig og bede for fællesskabet. Mange har glæde af et besøg fra omsorgsgruppen m.fl. og menighedens CD-"mission" bringer også