



Kære medlemmer og venner af Baptistkirkerne i Skagen og Frederikshavn

For få dage siden blev det meldt ud, at kirkerne i Danmark må åbne fra den 18. maj 2020. Efterfølgende er der udsendt retningslinjer for, hvordan kirkerne kan åbnes.

På baggrund af udmeldingen og retningslinjerne, har menighedsrådet afholdt ekstra ordinært møde i aften den 19. maj, for at drøfte mulighederne for vore kirker og vores menighed.

Under de forudsætninger der er lige nu, ser vi os desværre ikke i stand til, at åbne vore kirker. Kirkerne i Skagen og Frederikshavn har relativt få kvadratmeter, hvilket betyder, at meget få personer må være tilstede i rummene til f.eks. en gudstjeneste. Vi finder det u hensigtsmæssigt at skulle afvise nogle ved kirkedøren eller at man skal tilmelde sig til en gudstjeneste.

Derfor har vi besluttet, at kirkerne fortsat er lukket indtil videre.

Vi har en forventning om, at retningslinjer og forudsætninger for åbning, lempes i nærmeste fremtid, og vi følger udviklingen hver dag.

Vi har menighedsrådsmøde igen den 9. juni, hvor vi naturligvis vil tage situationen op igen, og I vil modtage nyt fra os umiddelbart efter dette møde.

Vi har på vort møde drøftet, hvordan fællesskabet i vores menighed kan fungere, når vi ikke mødes i kirken. Mange ser gudstjenester på TV, video, Youtube eller facebook og det er godt, men vi har brug for at mødes.

Derfor sender vi også hermed en lille opmuntring om, at vi husker på hinanden - det kan være med en opringning eller måske at de, der har kræfter til det, indbyder et par stykker til en kop kaffe (gerne i haven eller på terrassen), selvfølgelig med god afstand og god håndhygiejne.

I tiden nu, vil vi glæde os til, at vi alle kan mødes igen i vores kirker.

Der vil være "store" kirker i vort område, der åbner og det kan være en mulighed for at komme til gudstjeneste, i denne tid, hvor vore egne kirker er lukkede.

Vi vil ønske, at enhver må være velsignet med forventning, tålmodighed, tro og håb, og vi vil slutte dette nyhedsbrev med de gode ord fra Esajas' Bog kap. 43, versene 18 -19: "*Husk ikke på det, der skete tidligere, giv ikke agt på fortiden; nu skaber jeg nyt, nu spirer det frem, ved I det ikke? Ja, jeg lægger vej i ørkenen og floder i ødemarken*" og Johannes 1. Brev kap. 1, vers 7: "*Men hvis vi vandrer i lyset, ligesom han er i lyset, har vi fællesskab med hinanden, og Jesu, hans søns, blod renses os for al synd*".

Du/I er altid velkommen til at kontakte menighedsrådet, hvis der er brug for en samtale.

Hjertelig hilsen og på gensyn

*Menighedsrådet
Frederikshavn Baptistkirke*