

Der sker så meget i vores menighed, at det er svært at få plads til det hele. I december var der julemarked i Jerup med gudstjeneste og nadver, og derefter sang vi julen ind i Frederikshavn sammen med vore venner fra Metodistkirken, en pragtfuld anledning med skøn musik og sang.



I Skagen var det Annette og Anni, der stod for arrangementet. Efterfølgende havde vi 2 dejlige julefester, en i Skagen og en i Frederikshavn, i Skagen som sædvanligt med den store julemiddag. I Frederikshavn optrådte børnene med lys og krybbespil.

Efter nytår var der nytårssamling med både alvor og sjov, og vi havde en rigtig god dag. Der var visionsaftener i Frederikshavn, en god anledning til eftertanke og forslag til fremtiden. Spejderne holdt deres traditionelle nytårsweekend i Kon-



gebakken med gudstjeneste, som både forældre og menighed sluttede op omkring. Ved bordene skulle man modellere en beretning fra bibelen, og det kom der mange prædikener ud af. Billedet viser husene, der blev bygget på sandet og på klippen. I Skagen underholdt viseklubben



med sømandssange og lystige viser.

I februar holdt menigheden årsmøde, en anledning, der giver tro på fremtiden, og som vi kan glædes ved. Vi har sammen med Metodistkirken haft en skøn liturgisk gudstjeneste, holdt af Mads Lindholm, Lene Brohus og Bjarne Nielsen. Det var en gudstjenesteform, vi ikke har prøvet før, men som mange syntes, var en oplevelse og som vi gerne må prøve igen.



Menigheden var inviteret til Chin nationaldag i Maskinhallen i Frederikshavn. Desværre kom invitationerne så sent ud, at kun få nåede at se den, men dagen var spændende og farverig, med mange sjove indslag. Forsidebilledet er fra børnenes modeopvisning, og billedet her er fra en traditionel dans.