

Så er sommeren gået på hæld, og vi kan se tilbage på en række gode oplevelser sammen med vore venner fra Metodistkirken i Frederikshavn. Sommerens fællesgudstjenester har været forskellige, men givende og udfordrende i deres forskellighed.



Søndag d. 10. august havde Metodistkirken inviteret til sammenskudsgilde efter gudstjenesten. Deltagerne skulle medbringe deres egen mad, der så stilledes på bordene til deling med de andre.

Keld Munk prædikede over temaet med brødene og fiskene, og ligesom i bibelens fortælling viste det sig, at der efterfølgende var rigeligt til alle. Det skal nu siges, at det ikke indskrænkede sig til brød og fisk, men at der var alle håndede lækre retter.

Efterfølgende udfordrede deltagerne hinanden i kongespil og boccia- med veksellende held og dygtighed - eller man fik en afslappet snak med hinanden. Formålet var at lære hinanden bedre at kende på tværs af menighederne.



Til slut var der kaffe, og her fejrede en af Metodistkirkens medlemmer fødselsdag, så der var kagemand og fødselsdags-sang.

Kagekonkurrence

Til høstfesten d. 28. september har menighedsrådet bestemt at gentage succes'en fra 2012.

Blandt børnene var der dengang megen uenighed om, hvis mor eller bedstemor, der var den bedste kagebager.

Alle kneb gjaldt, og en enkelt fari-sæer - vi nævner ingen navne - medbragte en købt kage, for at være sikker på at få noget, som han kunne lide.



Så derfor, mine damer og herrer, får I udfordringen.

Man behøver ikke at være

mor eller bedstemor for at deltage, men det er naturligvis en fordel med massiv reklame fra børn og børnebørn.

Reglerne er enkle: man tilmelder sig hos Charlotte Skræp. Menighedsrådet nedsætter en mere eller mindre kyndig dommerkomite, og så ser vi, hvad der sker.

KLAR - PARAT - BAG