

Både Johannes Døberen og Jesus siger ganske vist: "Omvend jer, for Guds rige er kommet nær...". Johannes er den nye Elias og Jesus fra Nazareth er den nye Messias - det ved vi nu (TROR vi nu!) De forkyn-der, at nu inviteres hele Guds skabning med til at sidde til bords i Paradisets hellige haller. Men bordet er kun ved at blive dækket og kun Gud kender dagen og bordplanen.

Peter den Ivrige foreslår at bygge tre hytter, med tanke på, at nu kommer kongen, der vil regere med magt - nu bliver de onde straffet, som de har fortjent efter loven - nu går alle profeterne i opfyldelse. Men Gud lader os, i Jesus, vide, at han vil det anderledes, og at den endelige dom og fuldendelse er hans beslutning. Der findes ingen smutvej til Paradis.

Evangeliet om Jesus Kristus, den levende Guds søn, er fortællingen om en - ja, blændende, magtfuld og rig Gud, men som i menneskeskikkelse bøjer sig ned til mennesker og berører og lader sig berøre. Et lys, der lyser til frelse for mennesker, der sidder i mørket.

Jeg er ualmindelig ked at det, hvis det jeg nu siger, er en skuffelse for jer, men efterfølgelse af Kristus er ikke en bjergtopsreligion, ikke en opstigningsøvelse, ikke en bjergklatring for at få vækst og succes.

Det er en nedstigningsøvelse, hvor den der ydmyger sig, skal ophøjes - og den, der ophøjer sig selv, skal ydmyges.

Da jeg skulle finde et billede til forsiden af programmet til i dag, googlede jeg "bjerg". 99 ud af 100 bille-

der forestillede et menneske på en bjergtop, enten i sejrposition eller i færd med at ta' en selfie.

Udsigten til en fremtid for Guds folk hænger uløseligt sammen med en dybere indsigt i Hans vilje for os og Bibelen giver et fantastisk fingerpeg om, hvad det vil sige at være kirke/ Gudsfolk.

Først og fremmest er det en invitation til at høre/lytte: "Hør Ham"

Derefter er det en invitation til at gøre: Da rejste en lovkyndig sig og



ville sætte Jesus på prøve og spurgte ham: "Mester, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv?" Han sagde til ham: "Hvad står der i loven. Hvad læser du der?" Manden svarede: "Du skal elske Herren, din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele din styrke og af hele dit sind, og din næste som dig selv." Jesus sagde: "Du har svaret rigtigt. Gør det, så skal du leve!"

Du er et fantastisk menneske, skabt i Guds billede. Du er elsket ubegribeligt meget af ham, som sidder på tronen og har kreeret hele universet. Du er skabt til kærlighed, du er skabt i godhed, du er født til fællesskab og forbundethed. Du er et menneske - med alle de velsignelser og alt det bøvl, som det nu medfører.

Gud skal ikke søges på en bjergtop, men i en baggård. Gud lader sig ikke hylde gennem fromme løfter og hensigter, men gennem hengivenhed og handling blandt de svageste og mest sårbare i vores dagligdag.