

Vi levede knapt op til kravene, som blev flere og flere, og på den baggrund besluttede vi at melde os ud. Det har selvfølgelig nogle konsekvenser rent økonomisk, men sparer os også for meget administrativt arbejde. Det primære for os er at lære børnene om Jesus og lade Ham blive en del af deres liv samt at det er rart for alle, både store og små, at komme i kirke og opleve det fællesskab, vi har.

Det betyder bl.a. også, at vi formelt ikke længere har en formand, som indkalder til generalforsamling og holder hånd i hanke med planlægning af børnekirke og arrangementer. Ved fælles hjælp skal vi dog nok løfte opgaven, så 2019 bliver fyldt med flere gode oplevelser i og uden for kirken – for vi trives godt i hinandens selskab!

Kærlig hilsen

Gitte Broholm Møllgaard



Dansk sprog

I løbet af sommeren er der flyttet flere burmesere til vores menighed. I den forbindelse tilbød Jonna Rasmussen at stå for sprogundervisning. Vi mødes hver tirsdag kl. 17-18. Alle virker glade og engagerede, og vi kommer rundt om mange ting i det danske sprog. Mens forældrene lærer sproget, leger Sidse og Henning med børnene i klæderen.

Vi slutter alle med at bede "Fader vor" på dansk'

Hanne

Omsorgsgruppen

Omsorgsgruppen fungerer godt i det stille. Der er mange der jævnligt får et besøg, og en hilsen fra menigheden.

For at gruppen fortsat kan fungere, er det nødvendigt at vi får oplyst, når nogen har brug for et besøg.

Omsorgsgruppen

Kontaktgruppen til NCC og CEC

Vi arbejder fortsat med at hjælpe de 2 menigheder, med det de har brug for. Der er stadig udfordringer m.h.t. regnskab.

Derudover ydes der bl.a. personlig hjælp til ansøgning om forlængelse og permanent opholdstilladelse, samt andre udfordringer i.f.m. det offentlige.

Kontaktgruppen

Bygningsudvalget

Vi arbejder fortsat på at holde vore 3 bygninger i god stand. I Skagen blev facaden repareret og malet. Og både i Skagen og Frederikshavn glæder vi os over at have fået nye vinduer.

Bygningsudvalget.

