

Hele året igennem har vi holdt det ugentlige spejdermøde onsdag kl. 17.00 til 18.30. vi er 3 førere i hverdagen, men flere står til rådighed og kommer når vi kalder + et par tidligere førere træder til når vi spørger efter hjælp. Fantastisk dejligt. Det er en opgave at være spejderfører og det er et arbejde, men det er svært at lade være, når børnene og alle andre bakker så meget op om aktiviteterne. Vi er i førerstaben enige om, at bliver vi for få, så lukker vi. P.t. er der ikke børn i Jerup til at vi kan forvente den store tilgang og det boom der kom i 2017 er langsomt smuttet igen, men vi har en kerne og den værner vi om.

Vi takker både byen, menigheden og Gud for velsignelsen, forbønnen og opbakningen for vores kreds.

På kredsens vegne

Annette Olesen

Børnekirken

2018 var året, hvor Børnekirken (endelig) fik sin egen sang! Det fungerer rigtig godt, at vi hver søndag synger den samme sang, inden vi går ned i Børnekirken.

2018 var også året, hvor vi gik fra at have de sædvanlige få, efterhånden store børn til at kælderens nu er fyldt med mange glade børn i alderen 1-14 år stort set hver søndag! De mange burmesiske børn giver liv og glade dage - og af og til lidt udfordringer for de voksne, når de knap så danske navne skal udtales og huskes! Men hvor er det dejligt, at vi har fået flere børn i vores kirke! Mange af vores store børn kommer heldigvis stadig med ned i børnekirken og giver gerne en hjælpende hånd med, det sætter vi stor pris på.

I årets løb har vi arbejdet med et online materiale, som hedder "Børnefrø". Det har fungeret rigtig godt; det tager hver søndag udgangspunkt i en tekst fra biblen med tilhørende sange, aktiviteter og opgaver. Vi har købt adgang til materialet frem til juni 2019 og derefter beslutter vi os for, hvad vi skal arbejde med fremover.

Udover at mødes i Børnekirken har vi også haft mange gode oplevelser sammen uden for kirken: Fastelavnssfest i februar, tur til Aalborg Zoo i maj, fredagshygge i september og julefrokost i december. I disse arrangementer deltager også tit et par stykker, som ikke har deres daglige gang i vores kirke og det er til glæde for alle.

Som noget nyt har vi valgt ikke længere at være medlem af BBU samt ikke at søge tilskud fra kommunen.

