

Sket

Vi har været velsignet med mange dejlige anledninger siden sommerferien. Vi oplevede en skøn høstfest i Skagen i september sammen med Karin Færlov og Jørgen Johansen. Vi havde fællesgudstjeneste i oktober sammen med Metodistkirken, hvor Jan Christensen og vores egen

Erik Christensen spillede, og hvor Jan forkyndte, så man gik opløftet hjem. Vi havde en højtidelig og

gribende Allehelgensgudstjeneste i Frederikshavn i november, hvor vi mindedes dem, der ikke er hos os mere. Kai Mortensen havde skrevet et digt til lejligheden, og dette kan du læse bag i bladet.

I november havde vi også besøg af koret "Evangeliets gyldne sange" i kirken i Frederikshavn. De spillede og sang i en fyldt kirke, og det glædede rigtig mange.



Spejderne har som sædvanlig været travlt beskæftiget. Kredsen i Jerup har været i Kattegatcentret og har sovet sammen med hajerne. Der var et væld af aktiviteter, og man fodrede fisk med blæksprutter, som spejderne selv havde parteret.

Frederikshavn har været på weekend og sluttede denne med at lave gudstjeneste i kirken. Begge kredse var sammen om en aktivitetsdag, hvor man også spillede minigolf.



På menighedsrådet i november var der valg. Valgt til menighedsrådet blev Hanne Emmering og Annette Olesen, og Daniel Jespersen blev suppleant. Til kasserer valgtes Preben Andersen, til forhandlingsleder Erik Andersen og som revisorer Erik Christensen og Erik Andersen. Der blev også afholdt en missionsdrøftelse, hvis udsagn og konklusioner menighedsrådet kan arbejde videre med.



Vi har også oplevet 2 bibelaftener, hvor Kai Mortensen har både udfordret og vendt vore forestillinger og vaner med hensyn til bibelen. Vi glæder os til den 3. anledning sidst i november.