

I marts måned sluttede anledningerne med aftensang i Frederikshavn. Det har været gode anledninger og det er tanken, at de skal genoptages sidst på året. Den 25. marts var der i Frederikshavn gudstjeneste med Raymond Jensen. Det var en meditationsgudstjeneste over emnet "TAK - salmernes bog på nudansk" og noget anderledes end vi plejer, men en rigtig god anledning.



Spejderne har jo haft deres møder og ture, som de plejer. I april lavede spejderne i Jerup suppe, og som I kan se, smagte det godt. Spejderne i Frederikshavn var på tur til Bangsbo Fort, og morede sig rigtig. Hvis nogen vil vide, hvorfor der er et billede af Ingemie med bil, må de spørge hende. Redaktionen har tavshedspligt.



I april måned afholdt vi også "Danmark spiser sammen" i både Skagen og Frederikshavn. Begge steder rigtig gode arrangementer.

De 2 sidste søndage i april var også anderledes, end de plejer. D. 22. havde Henning Emmering tilrettelagt sammen med Ara og Saw Maran, og

her fik vi en optræden af et burmesisk børnekor, der sang og spillede af hjertens lyst. Billedet kan ses på forsiden. D. 29. var der sanggudstjeneste med Hanne og Hartvig Weber-Hansen i Skagen. Det var en musikgudstjeneste, og rigtig godt besøgt.



Søndag d. 6. maj var kirkerne i både Skagen og Frederikshavn fyldt med stiger, så mange mente, at der nok skulle males indvendigt. Det var Chresten Eskildsen, der holdt gudstjenester over emnet "rangstiger" og som virkelig gav tilhørerne noget at tænke over.

På det nys afholdte menighedsmøde i Skagen nævnte Anni Andersen netop de mange forskellige og anderledes gudstjenester, som vi får, og som virkelig er tankevækkende og inspirerende. Hun fortalte også, at der både i Skagen og Frederikshavn kommer nye vinduer og døre, hvor det er nødvendigt.



Nævnes skal også de fælles gudstjenester og andre arrangementer med Metodistkirken i Frederikshavn, et samarbejde, der er til glæde for begge menigheder.