

D. 12. marts afholdtes den anden mødedag i undervisningsforløbet "Kirke i hverdagen" sammen med Metodistkirken. Et spændende forløb sammen med Mai-Brit Tvilling fra Solrød, der satte tanker i gang.

Spejderne holdt førerstævne d. 8. til 10. april. Der var valg til korpsets ledelse, og Inge Burmeister fra Jerup blev valgt til formand for korpsets råd. Annette Olesen, også fra Jerup, blev valgt til en ny periode i korpsets råd. De store spejdere fra både Frederikshavn og Jerup



tog på tur til Rebild d. 4. til 6. maj, en rigtig fin tur med udfordringer. Selvom vejret var fint om dagen var der stadig nattefrost, så saftvandet frøs til is.

Skærtorsdag var menigheden inviteret til nadverfejring i Sindal bap-



tistkirke, og d. 10. april havde vi besøg af Anne og Allan Schrøder i Frederikshavn. Det var en fællesgudstjeneste med Metodistkirken, og det

var en dejlig anledning med megen sang og musik.

I pinsen var der gudstjeneste både i Skagen og i Frederikshavn, og 2. pinsedag var der, traditionen tro,



økumenisk gudstjeneste i Plantagen i Frederikshavn. Heldigvis var vejret godt. Temaet i år var "Tråden ovenfra" der blev illustreret med fortællinger og praktiske øvelser. Som sædvanlig i pinsen blev der læst fra bibelen på mange sprog. og her deltog Saw Maran på burmesisk.

60+ har afholdt flere anledninger i perioden. D. 17. maj var der udflugt



til minibyen i Sæby, efter at der havde været andagt og morgenkaffe i Metodistkirken. Det var en fin tur med godt vejr, og vi fik lov til at se både byen, som den står, og fik set værkstedet med de nybygninger, som man er ved at færdiggøre. Det var et imponerende engagement og opfindsomheden var stor. Tag- og mursten blev lavet på en udtjent kødhakker.