

Som det er tradition i julemåneden, deltog vi i mange aktiviteter. Vi sang julen ind i Skagen d. 4. dec., der var julecafe gudstjeneste i Metodistkirken d. 11. dec., og der var julegudstjeneste både i Skagen og Frederikshavn I januar var der så d. 8. menighedens



nytårssamling i Frederikshavn, en dejlig formiddag med mange aktiviteter og med velkomst til en ny familie, der har tilsluttet sig menigheden.

Evangelisk Alliances bedeuge ligger

også traditionelt i januar, og der var gode anledninger både i Skagen og Frederikshavn. En anden tradition er spejdernes nytårsweekend i Tolne, der slutter med spejdergudstjeneste. I år var gudstjenesten med Hanne og Hartvig Weber-Hansen, der fortalte om deres hjælpearbejde i Afrika.

I januar fortsatte vi så også rækken af undervisningsaftener med Christen Eskildsen, der denne gang fortalte om, hvordan man bliver mere fri til at dele verdens bedste nyheder.



Kirke - og dansk?

I den seneste tid har medierne været fulde af omtale af Dansk Folkepartis forslag om, at for at kunne kalde sig dansk, så skal man gå i kirke. Man må andres, men nu kommer det jo nok ikke som en overraskelse for mange, at mine og DF,s holdninger er ret forskellige.

Jeg har efterhånden været og boet mange steder i verden. Både i Tyskland, England og U.S.A., hvor jeg taler sproget og ved meget om historie og kultur. Jeg har også gået regelmæssigt i kirke de pågældende steder, men har det gjort mig til tysker eller amerikaner? Næh - jeg bliver ved med at være dansk.

Ved at deltage i kirkelivet - menighedslivet - de pågældende steder, har jeg lært en masse om landet og befolkningen, som jeg formentlig ikke kunne læse mig til, så på den led har det være givtigt og spændende.

Jeg har også besøgt kirker mange af de steder, hvor jeg har været, og de er en uvurderlig kilde til historien, arkitekturen og kulturen de pågældende steder.

Men at man skulle blive mere dansk af at gå i kirke i Danmark er godt nok det dummeste, jeg længe har hørt. For mig er kirken det sted, jeg går hen for at bekende min kristne tro og for at møde min Gud. Hvad dette så medfører af andre ting, så som fællesskab med andre, et aktivt menighedsliv og spændende netværk, det tager jeg som en bonus. Jeg har ingen problemer med, at andre danskere går i synagogen, i moskeen eller i templet for at opleve det samme, som jeg oplever i kirken. Så fri os kirker fra at blive spændt for en ideologisk, politisk og national vogn, og lad os koncentrere os om vor tro, vor Gud, og vores opgave i mission. Vi skal ikke gøre de fremmede til danskere - vi skal gøre dem til kristne!
Peter