

Det har jo været sommerferie, og i den anledning naturligt en del mindre aktivitet end i resten af året, men alligevel er der sket en masse. Vi fejrede pinse i begyndelsen af juni med gudstjenester i begge kirker, og 2. pinsedag med fællesgudstjeneste i Plantagen i Frederikshavn. Forsidebilledet er med koret fra den nydannede menighed Chin Emmanuel Church i Frederikshavn, der efterfølgende på sommerstævnet blev optaget i BID. Det glæder vi os meget over.



hvor vi har fællesgudstjenester med vore venner fra Metodistkirken i Frederikshavn.



Der har været sommerstævne på Lindenberg, hvor BID fik ny formand, nemlig Per Beck fra Karmelkirken. Der har været Spejdernes Lejr 2017, hvor 37000 spejdere var samlet i Sønderborg.

I august holdt vi gudstjeneste i Frederikshavn, hvor John Christensen og Hans Hjorth fra Østhimmerland stod for programmet. En dag med skøn musik og gode budskaber. Efter gudstjenesten var der arrangeret en let frokost med kartoffelsalat og grillpølser.

I juni var det også en af de store opgaver for spejderkredsene, idet løbet Coast2coast blev afholdt. Det er et løb, der starter ved vestkysten når solen går ned og ender ved Palmestranden, når solen står op. Folk cykler, løber, står på ruller og meget andet af forskellige ruter. Spejderne havde et depot i Jerup med kaffe, kage, pandekager og frugt m.m., og i løbet af natten var ca. 1800 deltagere forbi. Det er en stor, men også spændende og udsædvanlig opgave.



60+ har været på flere ture, sidst til Vildmosemuseet i Brønderslev, en rigtig fin anledning.

Menigheden har også haft den traditionelle sommergudstjeneste i Åse og Pouls sommerhus i Napstjert, og hvor Erik Lykke Nielsen gjorde tjeneste. Tak til både værter og præst for en rigtig god dag.



Sommertiden er jo også den tid,