

## Sket

Lørdag d. 6. december var der julefest i Skagen. Traditionen tro var der spisning, og derefter gik vi om træet, og medens de voksne fik kaffe legede "de unge" og børnene. Årets adventsgudstjeneste var i år i Metodistkirken i Frederikshavn. Her medvirkede "Nordjysk Brass Kvintet" med både klassisk musik og julemusik. Det var meget smukt og



stemningsfuldt, og hyggeligt med kaffe og kage bagefter. Julefesten i Frederikshavn d. 28. december var planlagt af Familiegruppen, og havde temaet "Talenter". Og sikke mange talenter, vi fik set. Fodbold, gymnastik, spinning, sang og musik. De er virkelig dygtige, vores unge mennesker. Til sidst kom julemanden selvfølgelig på besøg.



Menighedens nytårssamling var som sædvanligt en blanding af sjov og alvor, med morgenkaffe, beretninger og konkurrencer. Den 16. - 18. januar holdt spejderkredsene deres nytårssamling i Kongebakken i Tolne, og invi-

terede til morgenkaffe og gudstjeneste om søndagen. Temaet på samlingen var "Universet" og der blev kigget stjerner og meget andet. Til gudstjenesten skulle de forskellige borde fremstille en planche med "Skabelsen". Det blev til mange flotte og kreative billeder.

I januar underholdt brødrene Hejslet i Skagen til familieaften, en festlig aften med megen god humor og sang og musik. Den 31. januar flyttede musikken så til Frederikshavn, idet Vaarst Familiekor kom på besøg og var med til en hel dags sang og musik, der sluttede med en smuk koncert i kirken om aftenen.

Den 8. februar kom Lasse Åbom, præst i Baptistkirken i Århus, men med rødder i Metodistkirken til Frederikshavn, og afholdt den første af 2 inspirationsdage i Metodistkirken. Han er både inspirerende og spændende, så man kan glæde sig til den næste dag, der kommer i marts.



Spejderne i Frederikshavn holdt fastelavnsfest i Hørkærhytten, hvor man måtte have en ven med, og det var der mange, der havde. Der var masser af fine og spændende udklædninger, og der blev selvfølgelig slået katten af tønden. I Jerup blev der holdt fastelavns-gudstjeneste i Folkekirken, hvor spejderne medvirkede, og også der var der fest bagefter med tøndeslagning. Februars familieaften i Skagen var med "Trio A Capella" fra Sæby, 3 søskende, der underholdt med sang og musik.