

Ord til eftertanke

Vi har klippet lidt i formandstalen fra den nys afholdte landskonference på Lindenberg. Her sagde Bent Hylleberg bl. a.:

Men *kirken* er ikke til for sin egen skyld. Vor Herre Jesus har lært os, at hans disciple er til som kirke for at tjene *Guds rige* – Hans herredømme – på jord. Han ønsker at se sit Rige vokse indeni os – som dyb fred, som tilgivelse og som livsmod. Han ønsker også, at Riget skal blive synligt imellem os – som tillid til hinanden, som kærlighed mellem søstre og brødre, som virkelyst for det gode – for dét, der behager ham, og for dét, der sigter mod målet i hans Rige. Gud er i færd med at skabe en ny verden. Det er vores bestemmelse som menigheder, at vi skal være synlige *tegn* på dén nye virkelighed, Gud ønsker, skal komme. Som menigheder er vi altså de *redskaber*, Gud bruger med henblik på at skabe hans nye virkelighed. Jesus bruger mange billeder herom. Som menigheder er vi til som evangeliets *lys* i vores lokale område. Som Guds Riges *salt* skal vi påvirke en mangfoldig kultur. Ja, som menigheder er vi Guds rigets *byer*, der ligger på bjerg og derfor ikke kan skjules. Hertil hører, hvad en af vores dygtige præster har sagt: 'En kirke som et fællesskab, hvor man er sikker på at finde nåde, når man fejler – se, det vil være en kirke til tiden'. Det er vores opgave at være sådanne menigheder dér, hvor vi hver især hører hjemme rundt omkring i landet. Vi må derfor bestandigt øve os på at blive, hvad vi allerede er! Der er nok at kritisere, hvis vi ser på vores egen menighed – og end-



nu mere, hvis vi ser på nabomenigheden! I stedet for vil jeg tage ved lære af Paulus. Da han skrev til menigheden i Korinth gik han i rette med de kristne dér på mange måder. Men han sagde ikke: Når I får styr på jer selv, jeres indbyrdes partier, jeres kritisable måder at leve på – så bliver I Jesu Kristi menighed! Derimod sagde han: I er Guds hus, Guds bygning (1 Kor 3:9).

Der er så meget godt at sige om Baptistkirken. Dag ud og dag ind arbejder I i menighederne og vi i BiD ihærdigt for at bringe evangeliet i spil i menneskers liv. Hertil kommer det lange seje træk fra vore ansatte og de mange frivillige. Overalt, hvor tillid, samarbejde og fællesskab går op i en højere enhed med formidling af de gode nyheder, er der næsten ingen grænser for dét, vi kan – og dét, vi kan blive til! I Baptistkirken bør der være plads både til forskellighed og til fælles retning. *Forskellighed*, fordi Ånden udruster os med forskellige gaver, og fordi Han velsigner os med en stor variation af tros-søskende fra mange kulturer. Men også *fælles retning*, fordi det er Guds Rige, vi alle ønsker at tjene. Vi skal

ikke nødvendigvis være enige om alt. Vi skal derimod alle sammen med frimodighed bidrage til samtalen om dét, der er ret og godt ud fra den indsigt, vi hver især foreløbigt er nået til. Vi er sammen på vej. Lad os rejse sammen! Lad os tage os kærligt af hinanden – og lad os bygge kirke undervejs, fordi Den Opstandne Herre sender os til den verden, Gud elsker!

(Hele talen kan ses på Baptistkirkens hjemmeside eller læses i Baptistkirkens nyhedsbrev.)