

Lørdag den 5.april var der Kvindestævne i Hjørring Baptistkirke.

Der mødte 75 kvinder fra mange steder i Nordjylland, fra Skagen til Østhimmerland. Det startede med brunch som mændene serverede. Formanden for kvindekredsen bød velkommen og Else Marie Andersen, som er præstekone i Hjørring holdt en meget inspirerende andagt.

Dagens taler var læge Wiera Lorenzen fra Frederikshavn, også kaldet Mamma Doc. Hendes emne var "krigslægens oplevelser". Hun har rejst i nogle af verdens brændpunkter bl.a. Afghanistan. Hun fortalte om sit liv, både det private og det professionelle. Det gjorde hun så levende, at der var mange våde øjne (selv hos mændene ude i køkkenet, som kunne høre foredraget derude). Hun er født og delvis opvokset i Polen, så hendes honorar, når hun holder foredrag, går til forældreløse børn i Polen.

Der var sangindslag fra to unge mænd, som er med i Hjørring Sommerspil. De kunne det der med at spille og synge. Frokosten stod mændene også for, der blev serveret smørrebrød.

Eftermiddagens program var besøg af Anne Marie Johansen fra Stenhøj. Hun er maler, tegner og skulptør, og mange af hendes billeder tager udgangspunkt i salmer. Hun samarbejder meget med Poul Geil, der er præst i Silkeborg. De er i øjeblikket i gang med at lave en bog om bøn. Der blev indsamlet kr. 4.674,00 til jordanske kvinders arbejde blandt syriske flygtninge, og kl. 17.00 sluttede en god lang dag.



Min dåbsdag.

Jeg har gået til kristendomsklasse i Bethelkirken i Ålborg.

Jeg har altid tænkt, at "jeg skal døbes på et eller andet tidspunkt – men det skulle bare lige være det rette tidspunkt".

Det blev så den 20. april – påskedag.

Det var en god dag – jeg følte mig glad.

Bagefter fik jeg hilsner med tilkendegivelse af, at det var en livsbekræftende oplevelse, og mine klassekammerater, som deltog, synes det var spændende.

Det blev en dejlig dag, hvor der var mange fra menigheden, der havde brugt meget tid på forberedelserne, og som var med til at gøre dagen festlig.

Nu er jeg bare glad –

Mathias Emmering.

